

Livets Kilde hæfteserie

Nr. 26 6. årgang Maj 2007

Lever vi i de sidste dage?

Vil du vide mere? Se vor hjemmeside

www.gvks.org



Guds Verdensvide Kirke i Skandinavia
ISBN 87-91681-06-5

001LVSD(d)/052007



Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter,
skriv da blot til vor adresse i Sverige:

Livets Kilde, c/o BTHB, Hemmestorps Eke 33, SE-270 35 Blentarp, Sverige

Andre hæfter i denne hæfteserien:

<i>Bjergprædikenen (1. del)</i>	<i>Hvad er Guds kærlighed? (1. del)</i>
<i>Bjergprædikenen (2. del)</i>	<i>Hvad er Guds kærlighed? (2. del)</i>
<i>Bjergprædikenen (3. del)</i>	<i>Hvad styrer dit liv?</i>
<i>Bjergprædikenen (4. del)</i>	<i>Jesu breve til menighederne (1. del)</i>
<i>Bjergprædikenen (5. del)</i>	<i>Jesu breve til menighederne (2. del)</i>
<i>Den ukendte Jesus (del 1)</i>	<i>Jesu breve til menighederne (3. del)</i>
<i>Den ukendte Jesus (del 2)</i>	<i>Jesus kommer igen</i>
<i>Er Gud død?</i>	<i>Jobs bog</i>
<i>Gud og bøn</i>	<i>Kristendommens fælder</i>
<i>Gud og tilgivelse</i>	<i>Kvinder i Bibelen</i>
<i>Guds løfter</i>	<i>Ord om tålmodighed</i>
<i>Guds profetier</i>	<i>Ord om håb</i>
<i>Guds velsignelser</i>	

*E*fter at Gud forstum mange gange
og på mange måder havde talt til
fædrene ved profeterne, har han nu
ved dagens ende talt til os ved sin
Søn, hvem han har indsat som arving
til alle ting, ved hvem han også har
skabt verden.

Brevet til Hebræerne 1:1–2

*O*g det skal ske i de sidste dage ...
Da dømmer han mange
folkeslag imellem, skifter ret mellem
talrige fjerne folk; deres sværd skal de
smede til plovjern, deres spyd til
vingårdsknive; folk skal ej løfte sværd
mod folk, ej øve våbenfærd mere.

Mika 4:1, 3

*M*en den dag og time kender
ingen, ikke engang Himlenes
engle, ja ikke engang Sønnen, kun
Faderen alene.

Matthæus 24:36

FRA TIDERNES MORGEN HAR FOLK spekuleret på, om de levede i de sidste dage.

Læren om de sidste tider hedder *eskatologi*. I dette hæfte vil vi undersøge, hvad denne lære går ud på.

Bibelen fortæller meget om de sidste dage og det der skal ske derefter. Det har været til opmuntring og inspiration for kristne til alle tider at vide, at Gud har en løsning på verdens problemer og at der ikke finder en kamp sted mellem det gode og det onde, hvor det onde har overhånd; plus dette at vide, at

Formålet med *Livets Kilde* hæfter er at gøre evangeliet vedkommende og tydeligt for vor tid. Hæfterne læses af kristne fra forskellige trossamfund. Vort ønske er at hjælpe den enkelte med at forstå sig selv og sit forhold til Gud, uanset hvilket kristent samfund man tilhører.

Indhold

- 2** Indledning
- 3–7** Der skal vise sig tegn i sol og måne
- 8–17** Lever vi i de sidste dage?
- 13** Ord til eftertanke
- 18–19** Bibeltest
- 20–21** Hvad siger Bibelen om fremtiden?
- 22–24** Johannes' Åbenbaring

Gud vil give evigt liv til alle dem der tror på ham og lever sit liv indenfor hans rammer.

Der er mennesker som ikke interesserer sig for *profetierne* i Bibelen samtidig med, at andre fokuserer så meget på dem, at det bliver den vigtigste del for dem.

Det vigtigste i vort forhold til Gud er ikke på forhånd at vide nøjagtig hvad og hvornår ting vil ske i fremtiden. Det vigtigste er at leve et liv overfor vore medmennesker, der repræsenterer Guds stil.

Dog er profetierne interessante, og de er med til at befæste troen på, at Bibelen er Guds Ord, især når man kan se opfyldelsen i historiens lys. Et eksempel er profetierne om Jesu første komme, som beviser at han faktisk var Messias. Guds hensigt med profetierne var, at vi skulle kunne forstå, at han er Den Almægtige og han har en plan med menneskeheden.

Hvornår kommer Jesus tilbage? Spørgsmålet kan belyses på to måder og vi vil se på dem begge her i hæftet. Uanset hvornår, så er vi i dag nærmere end i går! Det er ikke meningen, at vi skal kunne beregne dagen han kommer, men det er meningen at vi skal være beredte uanset hvornår. Det kan blive når som helst, fordi ingen af os ved hvor længe vort liv vil vare. □

LYSET HAVDE ÆNDRET SIG SÅ mærkeligt, som på en klar sommerdag hvor uvejrs-skyer pludselig går for solen en sen eftermiddag. Hvor mærkeligt for det var ikke engang middagstid, klokken var kun elleve. Selv den mest upåagtede ville have stoppet og set op mod himlen.

Jeg vidste hvad der var ved at ske og havde forberedt mig med et stykke sort filmstrimmel, og i min frokostpause stod jeg på fortovet udenfor en »Seven-Eleven« og kiggede op på solen. Igennem film-strimlen så jeg tydeligt, at månen var på vej til at skygge for den nederste del af solen. Det var et mægtigt og uvirkeligt skue, og jeg spekulerede meget på, hvad der egentlig skete deroppe. Jeg følte en styrket ærefrygt for hvor mægtig og utrolig regelmæssig, og under hvilken usynlig kontrol alting er, Jorden, Månen, Solen og hele Universet ...

Espen

Under mine betragtninger var der en der klappede mig på skulderen, og da jeg vendte mig om så jeg lige ind i Espens venlige ansigt. Vi er gamle skolekammerater og har gået i parallelklasser gennem folke- og realskolen, og har været gode venner i vor opvækst. Vi har holdt kontakt gennem årene, fordi vi har en del fælles interesser og befinder os godt tilpas i hinandens selskab.

Der skal vise sig tegn i sol og måne

»Straks efter trængselen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne skal falde ned fra himmelen, og himmelens krafter rystes.«

Matthæus 24:29

Han havde haft succes på de fleste af livets områder, målt ud fra »verdens« standard, men i dybere og åndelige spørgsmål kom han til kort. Det var mit indtryk, at den slags emner ikke interesserede ham og han havde kun lyttet af høflighed, hvis jeg havde haft noget på hjerte i den sammenhæng. Vi havde gået til søndagsskole sammen i Frelsens Hær da vi var børn, og der havde vi fået indblik i faraoernes dårlige behandling af israellitterne, da de boede i Gosens land i Egypten. Disse fortællinger havde inspireret os begge til flotte tegninger på groft tegnepapir. Senere havde vi fattet interesse for UFO-bøger, som hans far havde i reolen, og der opstod mange spørgsmål til mystiske ting, som vi ikke fik svar på. Med årene havde Espens interesse ændret sig til motor og mekanik og de store eksistentielle spørgsmål optog ham ikke.

Golf- og Kosovokrigen

Dog ikke fuldstændigt. Det viste sig, at det jeg i de seneste år havde fortalt Espen, ikke kun var gået ud af det andet øre. Første gang jeg bemærkede det, var under Golfkrigen. Nyhederne fra CNN med billederne af krydserraketter, oliebrønde i flammer og »intelligente« bomber over Irak fyldte skærmen, og en dag ringede Espen til mig på arbejdet. Han var ret hektisk og efter en kort indledning, gik han

lige til sagen: »Du,« sagde han, »tror du at det nede i Golfen kan være begyndelsen til noget – jeg mener, står der noget om dette i profetierne?« Jeg måtte undertrykke en lille latter på trods af det alvorlige tema. Han havde alligevel tænkt på det jeg havde fortalt ham, om de sidste tiders rædsler, som Bibelen fortæller om. Nu da nyhederne var fulde af forfærdelige ting måtte han spørge mig, om det var nu! Jeg havde jo ikke snakket om andet i flere år, så det var nok ikke så mærkeligt at han ringede til netop mig.

Jeg beroligede ham og sagde, at der nok skal mere til og at der er specielle tegn på det religiøse plan, som må komme tydeligt til syne, før også vi nordboer må begynde at »gøre os rede«. Tydelig beroliget fortsatte han i korthed: »OK. Jeg spekulerede på det, det er jo ganske forfærdeligt der nede, ved du. Vi tales ved. Jeg har travlt lige nu. Ha' det godt!«

Under Kosovokrigen ringede han igen. Jeg sagde, at det var tankevækkende, at der nu var krig i Europa, og at de store kirkesamfund dernede var aktive parallelt med de verdslige parter i striden. Men igen fortalte jeg ham, at der vil komme værre ting.

Store hændelser på himmelen

»Jaså du ser på himmellegemer«, sagde han med et smil, da han så, at jeg studerede den delvise solfor-

mørkelse som var i fuld udvikling. »Står der ikke noget om det i profetierne – at der i de sidste dage skal ske store tegn på himmelen – solformørkelse og sådan noget lignende?«

Jeg stak filmstrimlen i skjortelommen og så på Espen. »Du Espen,« sagde jeg, »hvorfor spørger du egentlig om disse ting? Er du inderst inde åben for, at Gud eksisterer, og at han har en plan med det han har skabt, eller synes du bare at det er mystisk og spændende at høre om det, ligesom da vi læste UFO-bøgerne som teenagere?« Hans ansigt blev alvorligt og han spurgte om vi ikke kunne sætte os og snakke lidt, hvis jeg havde tid.

Jeg tog mig tid. Jeg fornemmede at Espen virkelig havde tænkt over sagerne, og at det var vigtigt for ham at høre hvad jeg havde at sige til hans grublerier. »Du ved jo godt, at vi ikke helt deler samme syn på værdier,« begyndte han. »Jeg og min kone har fået det virkelig godt, synes jeg, imens du efter min mening har været lidt mere »ude at køre«. Men alligevel vil jeg sige dig, at jeg tit har beundret den ro, du har taget dine problemer med. Det undrer mig også, at du tilsyneladende er fuldstændig indforstået med, at verden som vi kender den nu, vil blive ødelagt, og det lader ikke til at skræmme dig nærværdigt. Er det da ikke forfærdeligt at tænke på, hvis det virkelig vil

blive som du før har talt om? Ja, ind imellem synes det som om du længes efter at det skal ske. Gør du det, eller ...?«

»Espen, nu bliver du dybsindig,« sagde jeg, »og jeg ved ikke om dette er stedet, hvor vi kan behandle et så alvorligt emne. Men først og fremmest, er du virkelig interesseret i at få svar på dine spørgsmål?« Espen så en stund ned på sine hænder, hvorefter han rettede sig op og så direkte på mig og svarede klart og tydeligt: »Ja, nu er jeg klar.«

Afslutning af en tidsepoke

»Ok,« jeg bøjede mig lidt ind over bordet for ikke at skulle snakke for højt. »Læser du i Bibelen?« Han svarede at det var sjældent og når det endelig skete, var det med dårlig indlevelse. »Du har ikke en chance for at forstå noget om de sidste tider, uden at du læser i den. Det er jo der hele begrebet kommer fra. De sidste dage er afslutningen på den epoke som Gud har afsat til menneskene. Gud har en plan med os, og engang er det slut med den tidsalder vi lever i nu. Det er ligesom når man slår strek under regnskabet i en virksomhed, således vil Gud også lave afsluttende regnskab med vor civilisation. Det vi har oprettet er ikke til Guds velbehag, for det er bygget på djævelens principper og ikke på Guds. Alligevel er der folk i vort system, der har taget Guds Ord til sig og tror på ham som

den eneste Gud og Jesus som frelser. Dem der tror på det, har det hårdt i nutidens verden, fordi de forstår hvor ilde det står til med menneskeheden. Se på TV, i aviserne, i kiosklitteraturen som består af næsten ene nedbrydende værdier. For dem der forstår hvordan Gud vil have det, er det trist at se på denne uværdige udvikling. Forestil dig hvordan Gud, der er hellig og ren og syndfri, opfatter alt dette! Menneskeheden, og i særlig grad den vestlige verden, som tidligere var nært knyttet til Guds værdier, er i fuld fart væk fra ham ind i kaos og tomhed – åndeligt set. For troende der er vidner til dette, er Jesu genkomst derfor en drøm de konstant bærer i sig. Det er håbet om, at alt det der giver dem lys og håb, snart må blive virkelighed for alle mennesker. Det er håbet for fremtiden. Ikke troende har ikke et sådant håb, de mener at de skal klare verdens problemer selv. De troende ved at verden ikke skal forgå, men at den skal genoprettes til paradisisk tilstand når Jesus kommer tilbage. Det er hans løfte. Da vil han fjerne alt det grimme og gøre jorden frugtbar og i balance igen. Al ondskab vil blive fjernet. Bibelen beretter meget om den tid. Helt vidunderligt!«

Svaret findes i Bibelen

Espen havde mange spørgsmål, kunne jeg se på ham, men han

smilte til mig og sagde: »Fortsæt, men glem ikke at trække vejret.«

»Jeg er snart færdig, der er ikke så meget mere at sige. Men hvis du virkelig begynder at undre dig over disse ting, og det bør du, da er der kun et sted du kan finde svar, og det er i Bibelen. Du må ikke indhylle dig i alle mulige menneskelige spekulationer om alt dette, før end du har fået ballasten fra Bibelen, ellers vil du aldrig komme frem til sandheden, men kommer til at bruge hele dit liv til at gruble over det du læser, og det har du næppe tid til.

Her noterer jeg nogle bibelsteder, dem kan du selv slå op og læse, og når du har gjort det så kontakt mig. Da vil vi begge have samme baggrundsviden, og jeg kan fortælle dig mere om hvad det betyder. Jeg er ikke noget orakel, men husk Espen, imens du har tjent penge, byttet biler og fået det meste af hvad man kan ønske sig, og ikke haft behov for Gud, da gik jeg og 'græd i de vilde skove' som den norske visesanger Prøjsen sagde det, og bad Gud om hjælp og forstand til at forstå hans bog. Jeg bad ham inderligt. Jeg har ikke været særlig smart med hensyn til min økonomi, men jeg har samlet andre skatte som vil holde længere end dem verden byder på. Derfor tør jeg frimodigt fortælle dig om hvad der står i Guds bog.«

Espen så tankefuldt på mig, og jeg troede at jeg var gået for langt.

Det var noget af en smøre jeg havde givet ham, og måske havde jeg virket selvglad i hans øjne. Han så på mig med et alvorligt og bestemt blik og sagde: »Vi bliver ældre, og tankerne om livet bliver mere komplicerede når det materielle behov er dækket. Vi har sikkert alle evne til at tænke åndeligt fra begyndelsen af, men alt og alle omkring én er fokuserede på karriere og velstand osv., og årene flyver afsted i halsløs jagen ...«

»Espen, nu er du inde på noget,« afbrød jeg ham halvt hviskende, ivrig over at mine ord have rørt noget i ham. »Her er nogle flere bibelsteder der handler om de sidste dage. Når du har læst dem mødes vi over en kop enten hos dig eller mig. De sidste tider er kun en lille del af Guds Ord til os, men er det igennem dette emne, at du får interesse for ham, så er det helt fint med mig. Bare du får interessen!« Espen stak servietten med skriftstederne i Daniel, Zakarias, Mattæus, Markus, Paulusbrevene og selvfølgelig Johannes' Åbenbaring i lommen og vi tog afsked. Frokostpausen var forbi og arbejdet kaldte, men hvilken herlig pause!

Undervejs slog det mig at »Seven-Eleven« servietter sikkert aldrig havde været brugt til noget så nyttigt som denne dag. Den fyldte for meget i Espens lommebog, så han ville ikke kunne undgå at se den igen. □

For troende mennesker er Jesu genkomst en drøm de bærer konstant i deres sind. Det er håbet om fremtiden. Et håb som giver dem lys i øje og hjerte.

De troende ved at verden ikke skal forgå, men at den skal reddes og genopstå i paradisisk tilstand ved Jesu genkomst, ligesom han har lovet.

Da skal han afskaffe alt ondt, gengive jorden sin balance og gøre den frugtbar igen.

Lever vi i de sidste dage?

Interessen for dette spørgsmål blev forøget i forbindelse med overgangen til det ny årtusinde, og temaet debatteres jævnligt. Vore tanker vender sig ofte mod Gud, når der er krig og krise, men vi har tilbøjelighed til at glemme ham i en hektisk hverdag – og når vi har det godt.

FORRIGE GANG DER VAR ÅRTUSINDSKIFTE, var der også store spekulationer over hvorvidt det var »enden«. Der var gået tusind år siden Kristi fødsel, og mange troede nu, at »tusindårsriget« endeligt kom. Den samme stemning var der under den sorte død, og det kan vi godt forstå. Pestens tid var forfærdelig. De fleste mennesker døde både på landet og i byerne og Bibelen taler jo om nød, sult og pest i forbindelse med de sidste tider. Men ikke engang den sorte død var enden.

Efter at nordmanden Hans Nilsen Hauge fik sin religiøse oplevelse den 5. april 1796, forkyndte han og skrev hæfter med stor iver, til et folk der var slumret ind og som

præsterne havde ført på vildspor. Ifølge den udmærkede biografi om Hauge, skrevet af Sverre Norborg, var grunden til Hauges enorme arbejdsindsats og iver, at han fik en god forståelse af Johannes' Åbenbaring. Hauge var overbevist om, at han levede i de sidste dage, og han følte et ansvar for at forkynde Guds Ord klart og tydeligt og derved vække det norske folk.

I vore dage er der mange der er bekymrede for vor klode, ikke på grund af bibelske profetier, men af helt andre grunde. Vi vil komme ind på tre af dem.

Befolkningstilvæksten

Befolkningsekspllosionen vi har oplevet siden 1800, er anledning til

stor bekymring. Forskere mener, at der levede ca. 250 millioner mennesker i alt på hele jorden på Kristi tid. Siden da har befolkningernes udvikling været meget ujævn på grund af sult, krige og pest. Man har beregnet, at der levede ca. 900 millioner mennesker på jorden i år 1800. Det var først i 1900 årene at folketællingerne blev bedre og tallene derfra mere sikre.

I 1960 var befolkningstallet steget til 2,8 milliarder og i oktober 1999 blev et barn i Sarajevo udpeget af FNs daværende generalsekretær Koffi Annan til at være verdensborger nummer 6 milliard.

I dag øges verdens befolkning med 90 millioner mennesker om året, det er ca. 17 gange Danmarks befolkning! Jordens befolkningstal vil fordobles hver fyrretyvende år. Flere af de største lande forsøger at begrænse udviklingen, hvis de ikke gjorde det, ville der være 29 milliarder mennesker på jorden i 2090. Et ufatteligt tal!

Vi har allerede nu problemer med at forsyne verdens befolkning med mad og vand. Årsagen er for en stor dels skyld, den uretfærdige fordeling af resurserne, 20 % af menneskeheden bruger 80 %. Hvor længe kan Jorden klare så stor en befolkningstilvækst?

Forureningen

Andre er meget optaget af forureningen. Vort forbrug af Jordens

naturresurser foregår på en måde der forurener planeten, så den har store problemer med at kunne tåle det. Nogle forskere frygter bl.a. at livet i Norskehavet er dødt om 50 år. Mange er af den overbevisning, at vi ødelægger Jorden med forurening, hvis vi ikke opnår at vende denne udvikling.

Våbentechnologien

Der er også stor bekymring for de nye kærnefysiske og biologiske våben, der er udviklet. Der er nok af dem til at udrydde menneskeheden flere gange, på trods af de senere års reduktioner som USA og Rusland har foretaget. Hvad kan der ske, hvis disse våbentyper falder i hænderne på personer med ekstreme politiske eller religiøse ideer? For første gang i historien sidder mennesket inde med muligheder, der er i stand til at dræbe al liv på Jorden. Et af tegnene for de sidste tider.

Dette var kun tre eksempler på det der truer verdens sundhed og fred. Jordens fremtid bekymrer mange. Disse tanker er nye, de er kommet i vor moderne tid, i vort århundrede. Vi lever på et unikt tidspunkt i verdenshistorien. Der har aldrig været en lignende rigdom i verden, men samtidig har der heller aldrig været sådanne destruktive, selvødelæggende midler i menneskeheden hænder. Selv til fredelige formål er atomkraften lunefuld og en potentiel fare. I

Norge og Sverige er der stadig store eftervirkninger fra Tjernobyl ulykken i 1986.

Spåmænd og »seere«

Igen gennem historien har der været mange, der har spået om Jordens undergang. En af de mest kendte var Michael Nostradamus. Han levede i Frankrig mellem 1503 og 1566. Han nedskrev en række fremtidsvisioner, han havde »set«. Nogen mener at en del af dem er gået i opfyldelse. Hans profetier er imidlertid så uklare, at de kan tolkes på mange forskellige måder. Ifølge ham skulle verden ende i 3797. Han mente også at 1999 og de næste par efterfølgende år, ville blive præget af krig, sult og store ødelæggelser. Men denne situationsbeskrivelse kan vi jo få til at passe ind når som helst i historien.

Der findes mange, mange hylde-meter af litteratur om spåmænd og »seere« og deres profetier om endetiden. Det er populært i dag, og der er store læserskarer, som leder efter svar på tankerne de gør sig om tiden vi lever i, og om fremtiden. Vi mener at det er vigtigt ikke at lade sig overvælde af denne type litteratur. Bibelen advarer imod at søge råd hos spåmænd. Det gjorde hedningerne, og de fik ikke deres »syner« fra Gud! Den troende må derfor først og fremmest gå til Guds Ord i Bibelen for at få sin viden.

Bibelen har virkelig meget at

fortælle om de sidste tider! Når vi læser den, er det vigtigt, at vi ikke river versene ud af sammenhængen, men læser alle relevante bibelvers om emnet.

Dette er særlig vigtigt i spørgsmål om profetier. En bibelkonkordans (f. eks. »Ord i Bibelen«; den engelske *Strongs Concordance* kan anbefales) vil være til stor hjælp i dette arbejde. Men kun ved at bede Gud om vejledning og forstand, er det muligt at fatte det hele. Gud siger at Bibelen er skrevet under hans Ånds inspiration, og det er kun denne Hans Hellige Ånd der kan åbenbare hemmelighederne for os. Det menneskelige intellekt er ikke nok og det er måske grunden til, at så mange forkerte fortolkninger af Bibelens profetier har set verdens lys.

En af de mest kendte personer, der har forsøgt at beregne Jesu genkomst, er William Miller i 1843. Han kom til sin konklusion ved at sammenholde profetierne i Daniels bog og Johannes' Åbenbaring. Vi vil ikke her komme ind på de enkelte profetier han brugte, men han udviklede en interessant fortolkning af disse bibelsteder, som vakte stor opmærksomhed i USA.

Eftersom »dagen« for Kristi genkomst, 12. oktober 1843 som han havde udpeget, nærmede sig, steg forventningerne og glæden hos hans tilhængere. Mange solgte eller forærede alt hvad de ejede. Mange

sagde deres arbejde op. På denne oktoberdag samledes de om morgenen på hustagene og ventede på den fantastiske begivenhed. Men da eftermiddagen gik på hæld og Kristus udeblev, bredte skuffelsen og mismodigheden sig.

Miller selv var meget skuffet, men han fandt ud af, at han havde regnet fejl. Eftersom der ikke findes år 0 i vor tidsregning (1. januar år 1 e. Kr. følger lige efter 31. december år 1 f. Kr.), havde han regnet forkert. Det var derfor i oktober 1844 at Jesus skulle komme tilbage. Nogen troede stadig på ham, men skuffelsen blev desto større, da dette heller ikke stemte.

Forsøgene på at beregne datoen for Jesu genkomst, blev en faldgrube for mange, og Millers historie blev ikke den sidste. 1. januar 2000 var medlemmer fra flere trosamfund forsamlede i Jerusalem. De ventede at Jesus skulle komme tilbage denne dag. Men de havde glemt at tage hensyn til, at det faktisk var 2004 år siden Jesus blev født, og at de havde samlet sig fire år for sent, hvis de troede, at det skulle ske akkurat 2000 år efter.

Lad os se hvad Bibelen fortæller om de sidste tider. Her findes det ældste, største og mest komplette materiale, der kan besvare vore spørgsmål. Det er vel ikke så mærkeligt, eftersom det er fra denne bog begrebet er hentet. Oplys-

ningerne om endetiden har Gud givet os, for at vi ikke skal være uvidende om hans plan. Daniels bog er hovedkilden til at forstå profetierne, men lad os finde en lille situationsbeskrivelse som fortæller lidt om tidsånden, før trængslerne skal begynde:

I kapitel 12:4 siger Gud til Daniel:

»Men du Daniel, sæt lukke for ordene og segl for bogen til endens tid! Mange skal granske i den, og kundskaben blive stor.«

Englen beder Daniel om at gemme profetierne han havde modtaget, til »endens tid«. En tid der blev karakteriseret som en kundskabens storhedstid. Der kan vel være enighed om, at er der noget som karakteriserer vor tid, så er det en rejsevirkksomhed og større tilgang af informationer end nogensinde.

Kundskabens og kommunikationens tidsalder

Mængden af viden er øget dramatisk de sidste to hundrede år. Før 1800 voksede kundskabsniveauet kun langsomt fra det ene århundrede til det andet. Folk levede som man havde gjort i hundredvis af år før dem, men så begyndte ændringerne. Først kom bogtrykkerkunsten midt i 1500 årstallet. Nu kunne information spredes meget hurtigere end før, hvor al skrift foregik i hånden. Et par hundrede

år senere kom den industrielle revolution som fuldstændig ændrede samfundet. Efter 1800 kom flere nye opfindelser til, produktion og antallet af fabrikker voksede. Nye landbrugsmaskiner gjorde større avl mulig. Alle disse faktorer og nye effektive mediciner der kom på markedet, var hovedårsagen til befolkningsvæksten der fulgte.

Landbruget der tidligere havde været hovederhverv i de fleste lande fik efterhånden en sekundær plads. Opfindelsen af elektricitet lagde grunden til det moderne samfund. Vi lever i en verden der er fuldstændig forskellig fra Napoleons, selv om det ikke engang er to hundrede år siden han regerede.

Forskerne hævder at mængden af viden blev fordoblet fra Jesu tid til ca. år 1800. Men derefter begyndte kundskaben at vokse dramatisk, og er der noget der kendetegner informationssamfundet, så er det netop forøgelse af viden. Internettet er det sidste skud i denne udvikling. Mange mener at Internettet vil komme til at forandre vor hverdag mere end nogen tidligere opfindelse, ligesom det er hævdedet, at mængden af viden nu fordobles på mindre end ti år. I dag lever 90 % af alle de forskere, der nogensinde har eksisteret.

Tager vi rejseaktiviteten er der også sket en revolution der, i de sidste par hundrede år. Før var

hesten og sejlbåden de vigtigste transportmidler. Så kom dampskibet, toget, bilen og sidst flyet. Napoleon tog to uger om at krydse Europa, i dag tager det to timer. Aldrig har så mange mennesker rejst så meget som nu.

Da Jesus blev spurgt, hvornår enden skulle komme, holdt han en af sine berømte taler, som er bevaret for os i Matthæus kapitel 24. Hele kapitlet handler om dette eneste vigtige spørgsmål, og vil blive opfyldt to gange i historien. Ødelæggelsen af Jerusalem i år 70 er den foreløbige opfyldelse, men vi kan se, at der er flere vers der handler om den endelige opfyldelse, nemlig ved Jesu genkomst. Den vil ske i en forfærdelig turbulent tid på Jorden; på såvel det medmenneskelige som på det åndelige plan.

Åndeligt frafald

Jesu siger at ingen må lade sig »føre vild«. Der vil komme mange og påstå at de er Kristus, og de vil forsøge at få os bort fra Gud. Der vil komme mere krig, sult og jordskælv, men det er kun begyndelsen, siger Jesus. Med andre ord er endens tid en lang periode – hvor lang skal vi vende tilbage til.

I de sidste tider bliver det vanskeligere at forsvare sin tro. Endnu er der trosfrihed i de fleste lande som vi sammenligner os med, men endens tid ser ud til at bringe krav om en slags statslig »fællestro«.



Det var en smuk, harmonisk, tilsyneladende fredfyldt planet, blå og med hvide skyer. Man blev grebet af en dyb følelse af hjem og identitet.

Samtidig måtte man erkende, at under den blå og hvide atmosfære er der kaos, skabt af verdens egne beboere. Krige, befolkningstilvækst og en følelsesløs teknologi der i fuld fart er på vej ud af kontrol. Besætningen på »rumskibet« Jorden begår tilsyneladende mytteri imod universets orden.

*Astronauten Ed Mitchell,
Appollo 14*

Jeg tænker ikke på al den elendighed der har været, men på alt det vidunderlige der skal komme.

Anne Frank

Menneskeheden må holde op med at føre krig, ellers vil krigen gøre en ende på menneskeheden.

John F. Kennedy

Fra mørket stiger vi imod lyset.
Henrik Menander

Menneskeheden har et valg: At ødelægge sig selv eller vågne op og opdage, hvordan man lever i harmoni.

John Hogue

Den eneste måde at forudse fremtiden er at have magt til at skabe den.

Erik Hoffer

Den som ikke kender fortiden, vil ikke kunne mestre fremtiden.

Golo Mann

Den som har et »hvorfor« at leve for, udholder næsten ethvert »hvordan«.

Friedrich Nietzsche

Jeg interesserer mig for fremtiden, fordi jeg kommer til at tilbringe resten af mit liv i den.

André Malraux

Hver generation udvikler sine egne frygtelige ødelæggelsesvåben. Denne udvikling kan ikke standses, fordi vi er blevet slaver af frygten. Den eneste måde folk kan blive mere fornuftige er, hvis de overvinder frygten for hinanden og sig selv.

Nostradamus

Bagklogskab er eksakt videnskab.

Hans Dahlborg

Men Jesus beder os holde ud i alle trængslerne, og han lover at være med den der søger tilflugt i ham.

I Matthæus 24 vers 12 læser vi:

»Og fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste..«

Lovløshed og mangel på kærlighed er altså endetidstegn. Matthæus 10:21–22 fortæller at selv indenfor menighed og familie vil kærligheden vendes til had. Hvis der er noget der kendetegner vor tid, så er det lovløshed, både imod Guds og myndighedernes love. Respektløshed og manglende kærlighed er også tegn. Folk føler sig fremmedgjorte overfor hinanden; vi kender ikke vore naboer mere. Nogle er blevet direkte følelseskolde og er ikke interesserede i andres ve og vel. I dag vokser der mennesker op, som ikke har nogen fornemmelse af ret og uret, de påstår at ingen har lært dem om det. »Og for resten hvem er det, der bestemmer om noget er rigtigt eller forkert?«

Vers 14 siger at evangeliet skal forkyndes til alle folkeslag, og så skal enden komme. Da Luther levede, for 470 år siden, var Bibelen kun oversat til 15 sprog. I dag er den oversat til mange hundrede. Johannes evangelium alene er oversat til 1200. Igennem de sidste to hundrede år har bibelselskaberne gjort stor indsats for at sprede

Guds Ord, og det er med til at opfylde bibelstedet om, at alle folkeslag skal høre evangeliet, før enden kan komme.

I vers 15 læser vi om endnu et endetidstegn:

»Når I da ser ødelæggelsens verderstyggelighed', hvorom der er talt ved profeten Daniel, stå på hellig grund (den som læser det, han give agt!)«

Det Jesus henviste til er en profeti i Daniel 11:31, hvor en fremmed magt indtager og vanhelliger Jerusalem og templet. Den foreløbige opfyldelse skete i 168 f. Kr., da Antiokus Epifanes satte en statue af Zeus op i templet i Jerusalem og ofrede svin til guden. Han proklamerede dødsstraf for at holde sabbaten og foretage omskærelse.

Senere blev templet ødelagt i år 70 e. Kr. Men profetien i Matthæus taler om, at en »ødelæggende verderstyggelighed« atter vil blive sat op i Jerusalem før Jesu genkomst. Kapitel 24:21:

»Thi da skal der komme, en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke senere skal komme. Og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske frelst; men for de udvalgte skyld skal disse dage afkortes.«

Ordet »frelst« i dette vers betyder ikke reddet fra den anden død, fortabelsens død (Johannes' Åbenbaring 20:14), men at folk bliver reddet fra den første død. Med andre ord, hvis disse dage ikke bliver forkortet, vil ingen overleve trængslerne i disse sidste tider! Som vi tidligere har nævnt, så er det først i vore dage, at der findes midler, der er istand til at tildele Jordan og menneskeheden ødelæggelserne, der er beskrevet her.

I versene 23–28 siger Jesus at hans komme vil blive kendt på hele jorden, ingen vil være i tvivl om, at det er ham der kommer, alle vil se det. Indledningen vil blive store fænomener i himmelen, solen formørkes og månen mister sit lys. »Himlenes kræfter rystes,« står der. Alligevel er der nogen der forkyn-der, at Jesus allerede er kommet, eller at han vil komme i hemmelighed. Dette er ikke Bibelens ord. De troende der har holdt ud, vil juble med skrækblandet fryd! Deres tro skal omdannes til vished, mens »de andre« vil forsøge at gemme sig i frygt.

Vers 32 synes at være blevet misforstået af mange. De tror at Jesus kommer igen når figentræet blomstrer i Israel. Men det han siger, er: »Lær af figentræet« i den forstand, at vi kan vide hvilken årstid det er. På samme måde kan vi også, ved at sammenligne endetidens tegn i profetierne med de

historiske begivenheder, forstå at Jesu genkomst nærmer sig. Det er vigtigt at være forberedt, som de fem jomfruer i Matthæus kapitel 25 var det.

Ved vi så hvornår Jesus kommer igen? Nej, intet menneske ved det. Læs nu næste vers i kapitel 24. Alt for mange har oversat dette bibelsted og brugt al deres energi og indsigt til at forudsige datoer og dage, og de har fejlet. Vers 36:

»Men den dag og time kender ingen, ikke engang Himlenes engle, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen alene..«

Jesus siger her, at ingen ved nøjagtig hvornår han kommer, tvært imod, han skal komme overraskende, som en tyv om natten står der i Thessalonikerbrevet 5:2. Og det kan vel ikke være anderledes. Havde Hans Nilsen Hauge vidst, at Jesus skulle komme om 250 år, hvordan ville det have påvirket hans motivation til at forkynde budskabet? Mange ville måske have følt, at det ikke hastede med at oprette et forhold til Gud. Andre ville have mistet gnisten og udsat dette vigtige valg til senere i livet. Gud har sikkert mange grunde til ikke at fortælle os, hvornår det skal ske.

Resten af kapitlet i Matthæus 24 handler hovedsagelig om, at vi må være beredte hver eneste dag. Vi

må ikke »sove«, men være vågne og aktive i vort forhold til Gud, være klar den dag Jesus banker på vor dør.

Hvornår er det de siste dage?

Her kommer vi til det vanskelige spørgsmål. Hvornår begyndte »de sidste dage«? Når vi læser Det Nye Testamente, kan vi se at de sidste dage faktisk blev indledt med, at evangeliet blev forkyndt. Så vi har levet i nådens tid siden Jesus begyndte at forkynde det gode budskab. Et tydeligt eksempel er Hebræerbrevet kapitel 1:1–2.

»Efter at Gud i fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn.«

Grunden til Johannes' Åbenbaring var, at Gud ville vise Johannes, hvad der skulle ske i en for ham fjern fremtid. Det er den sidste bog i Bibelen og den giver en kronologisk orden på profetierne. Måske ønskede Gud også at fortælle kirken på Johannes' tid, at det ville tage lang tid før Jesus ville komme igen. Frelsesplanen viste sig at være omfattende og at ville tage tid.

Både disciplene og Paulus troede længe, at Jesus ville komme igen i deres levetid. Men i hvert fald Paulus forstod efterhånden, at det ville tage tid, og at de måtte leve

deres liv som om Jesus kom i morgen. Derfor var det meget vigtigt for de første troende, at arbejde hårdt for at få evangeliet spredt. Gud ønsker at vi alle skal være besatte af denne ild i vore hjerter!

Et andet eksempel på at apostlene levede i de sidste dage, eller det vi nu ved var begyndelsen på dem, står i Apostlenes gerninger 2:16–17. Det er Peter der taler på pinsedagen og forklarer, hvorfor apostlene fik Den Hellige Ånd.

Han siger:

»Her opfyldes det, der er talt ved profeten Joel: Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, at jeg vil udgyde af min ånd over alt kød; jeres sønner og jeres døtre skal profetere, og jeres unge skal se synner, og jeres gamle skal drømme.«

Peter henviser til profeten Joel og siger at *nu* var de sidste dage kommet.

Vi har altså levet i det Bibelen kalder »de sidste dage« igennem de sidste 2000 år. Men det der sættes i forbindelse med udtrykket, er alligevel »afslutningen på de sidste dage«, når Jesus kommer igen. Det er ikke Guds vilje at vi skal prøve at beregne hvornår det sker. Han vil tværtimod, at vi altid er forberedte på hans komme, med andre ord, at vi er aktive i den opgave han har givet os: At sprede det gode budskab til alle folkeslag.

Gud har kaldet dig til at have fælleskab med ham uanset hvornår eller hvor du bor. For hver især af os kan Jesu genkomst ske meget snart, for hvis vi dør før han kommer, da er ventetiden ovre, og vor næste bevidsthed vil først blive når vi møder Jesus Kristus i opstandelsen.

På denne baggrund havde Hans Nilsen Hauge ret, det hastede med at vække de »sovende« til kaldet Gud havde givet dem. Han tog fejl af hvor han var i historien, men han forstod at det hastede for den enkelte, for dem han forkyndte til, er nu alle for længst døde og opstandelsen venter dem.

Gud har kaldet dig til en vigtig opgave som ikke kan vente, og det er en af hovedhensigterne med din fødsel. Han ønsker at du skal vende om og tro på Jesus og Faderen der sendte ham, for derefter at præsentere ham for dine medmennesker. Han vil at du, som Guds søn eller datter skal være eksempel på hans livsstil og vise omsorg for andre mennesker.

Gud har kaldet dig og mig for at vi skal være gode eksempler for andre, så de også får lyst til at vende om og tro på ham og Sønnen og opleve det evige liv sammen med ham. Hvis du ikke allerede er begyndt på denne opgave, så er det på høje tid. Tiden er kort, for ingen kender længden på sit liv, og for hver dag der går, bliver den endnu kortere. □

Hvad bliver det af løftet om hans komme? Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.

Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Men efter hans løfte venter vi »nye himle og en ny jord«, hvor retfærdighed bor.

2 Pet 3:4, 9–10, 13

Bibeltest: Lever vi i de sidste dage?

- 1) Hvad betyder eskatologisk?

- 2) Hvilket kapitel i Matthæus giver et sammendrag af hovedbegivenhederne før Jesu genkomst?
Bibelsted: _____
- 3) Hvor står det, at kundskaben skal blive stor i de sidste dage?
Bibelsted: _____
- 4) Hvornår begyndte »de sidste dage«?
Bibelsted: _____
Bibelsted: _____
- 5) Hvor står det »dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske (kød) frelst; men for de udvalgte skyldt skal disse dage afkortes«?
Bibelsted: _____
- 6) Hvad betyder ordet »frelst« i verset ovenfor?

- 7) Andre vigtige tegn ved endetiden:
 - a) Evangeliet skal forkyndes for alle folkeslag før enden
Bibelsted: _____
 - b) »Mennesker har skin af gudsfrygt, men de fornægter dens kraft«
Bibelsted: _____
 - c) »Kærligheden skal blive kold hos de fleste«
Bibelsted: _____
- 8) Vil Jesus komme tilbage i hemmelighed? Ja/Nej
Bibelsted: _____

- 9) Kender vi dagen Jesus kommer tilbage? Ja/Nej
Bibelsted: _____
- 10) Hvad skal vi da gøre?
Bibelsted: _____
- 11) Vil menneskeheden gå i krig imod Jesus når han kommer tilbage? Ja/Nej
Bibelsted: _____
- 12) Hvornår skal døde, der har modtaget Kristus, genopstå?
Bibelsted: _____
- 13) Hvor er forholdene i Guds rige på Jorden beskrevet?
Bibelsted: _____
- 14) Hvornår vil resten af de døde genopstå?
Bibelsted: _____

Svar:

1) Eskatologisk betyder læren om de sidste ting.
2) Kapitel 24. 3) Daniel 12:4. 4) Hebræerbrevet 1:2.
De sidste dage begyndte da Gud talte til os ved Jesus
Kristus. Apostolens gerninger 2:17. Da Gud gav den Hellige
Ånd til alle mennesker. 5) Matthæus 24:22.
6) Ordet »frelst« i Matthæus 24:22 betyder reddet fra den
første død. 7a) Matthæus 24:14; b) 2. Timotheus
3:5; c) Matthæus 24:12. 8) Nej. Matthæus 24:14. 9) Nej.
Matthæus 24:36. 10) Matthæus 24:42-44. Våg og vær
beredt. 11) Ja. Zakarias 14:1-4. 12) 1. Thessalonikerbrev
4:16, 1. Korintherbrev 15:23. Når Jesus kommer tilbage.
13) Esajas 11:1-10, Mika 4:1-7. 14) Johannes'
Åbenbaring 20:5. Efter de tusind år med fred på jorden.

Hvad siger Bibelen om fremtiden?

LIGE FRA DET FØRSTE KAPITEL I Det Gamle Testamente til den sidste linie i Det Nye Testamente indeholder Bibelen mange varsler og profetier. Vi kan læse at Gud altid sendte profeter eller budbringere til dem, der skulle advares eller gives råd. Profeterne eller seerne blev som regel respekteret af israelitterne, men det hændte også at de slog dem ihjel, hvis de kom med dårlige varsler til en af de onde konger.

Profetier kan ligge gemt inde i teksterne, og det er ikke alle læsere der får øje på dem! Davids salmer har mange af disse »himmelig-

heder« i versene. Mange af profeterne havde meget at sige om »de sidste dage«, ligesom de også berettede om tiden efter Jesu genkomst. Disse profetier om de sidste dage og Herrens dag med Jesu genkomst, har været til inspiration og opmuntring for kristne igennem århundrederne. Gud har en løsning til verdens

problemer, en plan for menneheden. Der er ikke nogen krig mellem det gode og det onde, hvor det onde er ved at vinde. Satan blev overvundet og slået ved Golgata, men han har lov til at fortsætte som frister indtil den dag han bliver »bundet« og endelig fjernet; hver hændelse til sin tid. Gud vil give evigt liv til alle dem der tror på ham og vor frelser Jesus Kristus, og den der efterlever sin tro. Dette har været og er selve grundpillen for troende mennesker til alle tider.

Først vil vi forklare lidt om hvordan vi fortolker profetierne. Flere af vore læsere ved meget om profetierne, og nogen af dem fortæller os, at det netop var igennem profeternes ord, at de kom til at tro på Gud og Herren Jesus, og tro på at Bibelen er hans inspirerede ord. Når de samtidig opdagede, at pro-

fetierne også bliver bekræftede i historiebøgerne, fik Bibelen endnu større betydning for dem. Profetierne udgør ca. en tredjedel af hele Bibelen, de står der for at vi skal kunne læse og lære om Guds almagt igennem alle tider og vide at han har en plan for menneskeheden.

Når man læser profetierne i Bibelen vil man bemærke, at de ofte har to opfyldelser en foreløbig og en endelig. Et godt eksempel på dette er Matthæus kapitel 24. Her taler Jesus om sin genkomst, og en del af denne profeti blev opfyldt, da romerne ødelagde Jerusalem i år 70. Men hovedparten vil blive opfyldt engang i fremtiden.

En anden vigtig ting man må være klar over når man læser profetierne i Det Gamle Testamente, er at de ikke altid skelner mellem første og anden gang hændelserne finder sted. Et godt eksempel herpå er Esajas kapitel 61. Jesus citerer fra dette bibelsted da han forklarer sit mål og sin opgave i synagogen i Nazaret. Læs det i Lukas kapitel 4:16–20. Læg mærke til at Jesus citerer det første vers og stopper så midt i Esajas 61:2 og lægger bogen fra sig. Grunden er, at fortsættelsen beskriver hans anden komme.

I andre profetier ser vi f.eks. at Judas hus skulle vende hjem fra fangenskab i Babylon, men det er også oplagt, at profetien fortæller,

at de skal komme tilbage når de engang tager imod Jesus som frelser. Det vil sige når han kommer igen.

Profetierne om de sidste tider og de »tusind år« står mange steder i Bibelen, nogle steder som indskudte sætninger i en tekst der omhandler noget andet. Der er dog nogle profeter og kapitler som danner en hovedoversigt over temaet. Vi kan nævne Daniel og Zakarias som eksempler.

En hovedoversigt over vigtige ting der skal ske før Jesus kommer tilbage, er samlet i Matthæus kapitel 24, som allerede nævnt.

En anden central bog i denne sammenhæng er Johannes' Åbenbaring (se artikel med denne titel i dette hæfte). Bortset fra de tre første kapitler som har budskaber der gælder for enhver tid, er Åbenbaringsbogen den bog i Bibelen der i sin helhed er skrevet, for at Guds børn kan få indsigt i de sidste tiders hændelser.

Samme bog giver imidlertid de fleste problemer med fortolkningen, fordi den er fuld af symboler og billedsprog. Man skal i denne sammenhæng vide, at Bibelen som oftest tolker sine egne symboler, men det står gerne andet steds end lige der hvor man læser! En bibelkonkordans er et godt hjælpemiddel sammen med oprigtig bøn til Gud om at få indsigt og forståelse. □

Johannes' Åbenbaring

Johannes' Åbenbaring beskriver de syner som Jesu engel gav apostelen Johannes.

SOM INDLEDNING TIL PROFETIERNE vil vi give et vigtigt råd. Profetierne er en stor del af Bibelen og eftersom de er spændende og indeholder hemmeligheder som kun Guds Ånd kan åbenbare os, kan studierne af dem blive en fælde! De kan komme til at sluge al vor opmærksomhed så Guds vigtigste meddelelser til os glider i baggrunden. (Versene i det følgende er fra Johannes' Åbenbaring hvis ikke andet er angivet.)

Falske messiaser, falske profeter
Disse er symboliserede ved en hvid hest (6:1–2). Denne hest må ikke forveksles med Kristus som kommer på en hvid hest i kapitel 19:11. Kristus siger i Matthæus 24:5 at mange vil komme i hans navn og føre mange vild. Bibelen siger også, at de falske messiaser vil gøre store tegn og undere (Matthæus 24:24), og at de desværre får stor tilslutning.

Kriger, sult og død

Flere steder står der at krige vil kendetegne enden på vor tidsalder (6:3–4, Matthæus 24:6). I Åbenbaringen er krig symboliseret med en rød hest, sult med en sort hest (6:5–6) og død med en gusten-gul hest (6:7–8).

Guds folk skal blive beseglet

Denne besegling og tegnet på Guds folk er blevet fortolket meget forskelligt. Bibelen siger at det har med Helligånden at gøre (Efeserbrevet 1:13, 4:30, 2. Korintherbrev 1:22). Dette er tegnet på at man er kristen: At man har Helligånden (Romerbrevet 8:9), og ikke at man kan udføre undere eller helbrede osv. Ifølge kapitel 7:3 er Guds segl sat på panden, og i kapitel 14:1 har de kristne fået Lammets og Faderens navn skrevet på panden. Dette betyder, at Guds segl er tegnet på, at man er Guds ejendom og at man følger hans vej (14:4). (Vor vilje

ligger i vor forstand som sidder bag ved panden). Han vil beskytte dem, der har dette segl, under de prøvelser som vil komme. (»Kvinder« i kapitel 14:4 kan forstås som falske kirker, da kvinden repræsenterer kirken flere steder i Åbenbaringen.)

De 144 000

I kapitel syv nævnes de 144 000 af Israels stammer som Gud har kaldet og vil besegle (7:1–8). Nogen har tolket dette bogstaveligt, men eftersom Gud har kaldet folk fra alle folkeslag (vers 9) – ikke kun Israel – må dette nødvendigvis tages billedligt. Tallet 144 000 kan være udtryk for det absolutte fuldkomne. Tallet tolv er i Bibelen ofte helhedens tal. Tolv gange tolv er 144, så dette tal repræsenterer det fuldstændige, det komplette antal. I Ezekiel 9:4 findes beskrivelsen af Guds beskyttelse af dem som har Guds segl. Gud besegler sine før de sidste plager i forbindelse med Jesu genkomst (7:3).

Himmelske tegn og kosmiske uroligheder

Disse ting indleder Herrens dag (6:12–17, Joel 3:3–4, Matthæus 24:29–39, Zakarias 14:6–7).

Sociale forhold i de sidste dage

»Du skal vide, at i de sidste dage, skal der komme strenge tider. Thi menneskene vil blive egenkærlige,

pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod forældre, utaknemmelige, ufrome, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, rå, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, opblæste, lystens venner snarere end Guds venner; de har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft ...« (2. Timotheus 3:1–5).

En falsk kirke og en politisk magt

I kapitlerne 12 til 14 findes en beskrivelse af en falsk kirke og et politisk system som går sammen om at regere, og som kræver at man skal have »dyrets merke«.

Den falske profet kan udføre store undere og tegn, endda få ild til at falde ned fra himmelen (13:13, 19:20). Hvis man ikke har dette mærke, som er dyrets navn eller dets tal (666) kan man hverken købe eller sælge (13:17). Dyrets mærke beskytter dets tilhængere under forfølgelsen af dem der tilhører Gud og som bærer hans segl.

De to vidner

Lige før Jesu genkomst vil to vidner fremstå og forkynde Guds budskab til hele verden. De vil blive dræbt af dyret, men skal genopstå fra de døde efter at hele verden har fejret og festet over deres død (11:3–12).

Jesus kommer åbenlyst

Jesus kommer når den syvende, den sidste, basun lyder (11:15–17,

1. Korintherbrev 15:50–52, 1. Thesalonikerbrev 4:16–17). Han kommer åbenlyst og alle vil se ham (Matthæus 24:27, 30).

Jesus vil stå på Oliebjerget

Jesus vil stå på Oliebjerget uden for Jerusalem (Zakarias 14:4).

Den første opstandelse

Den første opstandelse finder sted når Jesus kommer igen. De kristne skal møde Jesus i skyerne (1. Thesalonikerbrev 4:14–17, Matthæus 24:31).

Verdens hærstyrker går til krig imod Jesus

Verdens hærstyrker vil gå til krig imod Jesus (6:14–16). De vil samle deres armeer ved Harmagedon i det nordlige Israel. Slaget vil ende i Josafats dal lige udenfor Jerusalem (Joel 3:17–22, Zakarias 12:9, 14:1–4).

Kristus skal regere på Jorden i tusind år

Kristus skal regere på Jorden i tusind år (5:10, 20:15; Esajas 2:1–4, 11:1–9, 35:1–10, Mikas 4:1–5). Satan vil blive bundet i denne periode (20:1–3). Det bliver en tid med fred på jorden for alle mennesker.

Satan bliver sluppet løs

Efter denne periode på tusind år vil Satan igen blive løsladt og vil ægge til oprør imod Gud. Derefter bliver han kastet i ildsøen (20:7–10).

Den store dom

Efter de tusind år vil der blive opstandelse af alle andre døde som ikke har hørt om Kristus eller troet på ham (20:5). De vil opstå til den store dommens dag (20:11–13), Matthæus (11:20–24, 12:41–42). Bibelen forklarer ikke meget om denne dommens dag, bortset fra at man bliver dømt efter sine gerninger (20:12).

Eftersom Gud er kærlighed, og vil, at alle skal komme til erkendelse af sandheden og få mulighed for frelse (1. Timotheus 2:4), så er det muligt at dette kan ske når man står foran Guds trone. Da vil mange for første gang høre sandheden om Guds plan og de skal da vælge om de vil acceptere Jesus Kristus og Guds nåde.

Der vil være nogen som ikke accepterer Gud som herre i deres liv, og de vil vælge at dø den anden død. Den græske tekst bruger et ord som betyder død, dvs. ikke bevidst liv. Den anden død er evig adskillelse fra Gud i en tilstand uden bevidsthed. Det kan siges også på denne måde: At de døde bliver tilintetgjort i ildsøen (20:14–15).

En ny himmel og en ny jord

De første ting er forsvundet og Gud skaber en ny himmel og en ny jord. Heller ikke de der blev kastet i ildsøen, er mere. Der er ingen sorg, lidelse eller smerte. Alt det gamle er borte og alt er nyt (21:1–4). □

Adresseændringer bedes meddelt til:

Livets Kilde, c/o BTHB, Hemmestorps Eke 33,
SE-270 35 Blentarp, Sverige
Fax: 0046 - (0)46 800 57

Redaktionens adresse:

Livets Kilde, Postboks 89 Holmlia, NO-1201 Oslo
www.livetskilde.org

Andre adresser i Norden:

Danmark: *Livets Kilde Hæfteserie*,
P.O. Box 714, DK-4000 Roskilde

Finland: *Livets Kilde*, Box 603, FI-00101 Helsingfors

Sverige: *Livets Kilde*, c/o BTHB, Hemmestorps Eke 33,
SE-270 35 Blentarp, Sverige (produksjon)

Vi kan kontaktes på telefon:

Danmark: +45 - 22 67 70 96
Norge: +47 - 64 87 74 48
Sverige: +46 - (0)301-449 57

Støtte til udgivelse af *Livets Kilde hæfteserie*

Abonnementet på *Livets Kilde hæfter* er gratis. Vi har for tiden ca. 1400 læsere og uden støtte fra vore læsere havde det ikke været muligt for os at udgive hæfterne. Vi vil gerne udtrykke vor dybeste taknemmelighed over for alle der støtter *Livets Kilde* hæfter! Arbejdet med at lave hæfterne sker med frivillig indsats. Men trykning af hæfterne og porto må betales. De som ønsker at støtte udgivelsen af hæfterne så vi kan fortsætte denne tjeneste og måske endda sende hæfter til endnu flere abonnenter, kan sende en gave til én af nedenstående konti. I Danmark er alle bidrag over 500 kr. fradragsberettiget. Yderlige informationer fås ved at skrive e-mail til Danmark@livetskilde.org eller til postadressen P.O. Box 714, 4000-Roskilde.

Danmark: 9570 12457278

Finland: 800014-1952461

Norge: 7082 0512624

Sverige: 98 07 30-6

Bidragsgivere til dette hæfte

Lever vi i de sidste dage?, Hva sier Bibelen om fremtiden?
og *Johannes' Åpenbaring* – Carl Fredrik Aas.
Det skal vise seg tegn i sol og måne – Lars Alhaug.
Bibeltest – Guds Världsvida Kyrka i Stockholm.